

De koorts die loopt weer op, 't W.-K.-voet-bal is ge-start en ie-der-een die draagt nu ons O-
 jon-gens op 't veld die gaan er-ste-vig te-gen aan en al-le fans hier aan de kant, die

-ran-je in 't hart. We schreeuwen ze naar vo-ren, op 't punt-je van de stoel, we jui-chen als we scoren, want we
 wil-len er voor gaan. We stu-wen dit O-ran-je tot de al-ler-hoog-ste top, we doen dat met veel fran-je en we

hebben maar een doel. Heel Ne-der-land die wil die cup en zingt hup Hol-land hup!
 knallen er weer op.

Hol-land leeft voor de we-reld-be-ker, Hol-land leeft voor dit W.-K. Wij staan ach-ter
 Dit is waar we-echt van dro-men, als O-ran-je-le-gi-oen, dat de cup wordt

1. ons O-ran-je, hier en in Zuid-A-fri-ka. 2. -no-men: Hol-land we-reld-kam-pi-
 mee-ge-

-oen! De -oen! De spe-lers van O-ran-je zijn be-ter dan de rest en

straks dan zingt de he-le we-reld: "Hol-land is the best!" Hol-land